

חגיגה בגינה

התעוררתי לבוקר יום שישי, אמא נתנה נשיקת בוקר טוב על לחיי.

אמא אמרה בקול גדול, יפה ושמשי היום.

אבא הצטרף לאמא ואמר, כן בהחלט יום נהדר.

אבא הציע רעיון, בואו ונסע למשתלה היום.

נביא לנו קצת זרעים, צמחים, פקעות וכך באביב יצוצו בגינה המון הפתעות.

אצלי במשפחה, יום בילוי בגינה הוא יום חגיגה וכל פעם מחדש זאת הרגשה נפלאה.

יום כיף בגינה עם כל המשפחה, נשמע לי לפעמים כמו מנגינה נעימה המוקדשת לגינתנו האהובה.

הופ עלינו לאוטו ונסענו, הגענו למשתלה וכבר בכניסה צבעים וריחות ממש כמו מסיבה.

אגלה לכם סוד, במשתלה אני נהנה יותר מביקור בחנות של צעצועים ומתנות.



במשתלה אבא ואמא נזכרו, שמזמן רצו להכין תה בקנקן ממרוקו שקנו.
הופ את צמחי הלואיזה, הנענע ולימונית לסלסלה הם מוסיפים
ולתה הטעים הם כבר מצפים.

אמא ואבא אוהבים לבשל, הם תמיד משחקים במשחק שקוראים לו כוכבי מיישלן.
אותי שם המשחק פחות מעניין, אבל האוכל הטעים שהורי מכינים את הבטן שלי
בהחלט מעניין.
הופ גם את צמחי התבלין עם שמות מצחיקים זעטר ואורגנו הורי לסלסלה מוסיפים.
לפעמים אני מרגיש, שהמסעדה הכי טובה אשר זוכה בכל שנה
פתוחה פה בביתי בכל יום ובכל שעה .

המשכנו להסתובב במשתלה, שמעתי את אמא ואבא מדברים ונזכרים
שבאביב בנחל החרמון טיילו בשביל מדהים.
שם פגשו רקפות, כלניות והרגישו ממש כמו בשביל פיות.





אבא נתן לי סלסלה ואמר "לך תזמין את הפקעות וזרעי הכלניות לחגיגה."
אבא חושב שהן מחכות להזמנות, אבא אומר שהם ממש כמו נסיכות מפונקות.
שאלתי את אבא, "איזו חגיגה?" הוא צחק ואמר "חגיגת פסטיבל הפריחה!"



הרבה פעמים שמעתי את אבא אומר, שהוא רוצה לגדל ירקות בחצר.
אז כך יצא, שגם שתלי ירקות הצטרפו היום לחגיגה בסלסלה.
בדרכנו לצאת, הורי נזכרו שגם שק דשן לצמחים כדי לתת.



נפרדנו לשלום מכולם במשתלה ונסענו חזרה לגינתנו האהובה.
כלי חפירה לידנו אמא נתנה והופ הפכנו, חפרנו, דישנו ולסיום שתלנו.
עכשיו הורי אומרים, שכל מה שנתר זה לחכות בסבלנות לחגיגת הפריחה באביב.
אמא ואבא מבטיחים, שבחגיגה יהיו שלל צבעים והמון ריקודים.
לי זה נשמע כמו כיף חיים.

☆☆☆
כוכבי
מישקן



זהו סיימנו לשתול! הבטן הרעבה של אבא הכריזה בקול תרועה גדול.

אני חושב, שגם הכלבים שמעו את הבטן של אבא מכל מקום.

נראה לי שהגיעה שעת הכנת הארוחה, לאחר יום חגיגה בגינה.

אבא נתן לכולם סיינרים, במשחק כוכבי המיישקן הורי כבר משחקים.

אני ממש אוהב את הימים, שבגינה כל משפחתי מבליים.

עכשיו לסיים סוד נוסף אגלה רק לכם ...

מגע האדמה בכפות ידיי, מרגיש לי נפלא יותר מכל משחק פלסטיק ששמו בידיי.

סיפורי גינה וטבע לילדים

גינן תמיר-גן בגליל העליון

איורים- רויטל פרץ

www.ginuntamir.com